

Wubbo Ockels; astronaut, natuurkundige, uitvinder, onvermoeibaar idealist, overleed op 18 mei 2014. Niet lang daarvoor schreef hij een open brief aan de wereld: we moeten nú onze planeet redden. In elke Zin leest u een antwoord op die brief.

Aflevering 1: Maurits Groen, gespecialiseerd in duurzaam ondernemen.



BESTE WUBBO

Exact een week na je overlijden – op zondagochtend 25 mei 2014 – had ik het genoeg van jou een laatste eer te bewijzen in het radioprogramma *Vroege vogels*. Samen met drie collega's uit de duurzaamheidsbeweging las ik de tien geboden voor uit jouw brief. Ik voel me bevoorrecht dat ik met jou mocht samenwerken en wil je daarvoor bedanken. Jij gebruikte je positie als ruimtevaarder om anderen te inspireren. "We zijn allemaal astronauten van het Ruimteschip Aarde." Deze quote maakte zoveel duidelijk. Vanuit onze achtertuin zijn we niet in staat de wereld te overzien, maar jij bekeek het blauwe bolletje vanuit een duister heelal. Vanuit dat perspectief zag jij hoe kwetsbaar we zijn. Stel, iemand slaat een vliegtuigraampje in, dan weet je: we zijn er geweest. Acuut. Hetzelfde doen we met onze planeet. Alleen duurt het met klimaatverandering langer voor we crashen, omdat de tijdschaal waarin het gebeurt groter is. Ook als kind was ik milieubewust. Ik weet nog dat het bos achter ons huis werd weggekapt voor zo'n fantasieloze woonwijk. Op school had ik geleerd dat je papier kunt recyclen. Dus ging ik vanaf dat ik een jaar of zes was van deur tot deur om oude kranten op te halen. Ik heb verschillende innovatieve projecten en bedrijven op mijn naam, maar echt trots ben ik op WakaWaka, een solar LED lampje. Speciaal ontworpen voor ontwikkelingslanden, waar ruim 1,3 miljard mensen het zonder stroomaansluiting moeten doen en na zessen zijn aangewezen op kerosine – een fossiele brandstof – die behalve schaars is, ook CO2 uitstoot. Arme mensen verwoesten en vervuilen, omdat ze te arm zijn om het niet te doen. Daarom kappen ze letterlijk en figuurlijk hun toekomst van morgen af. Wij gebruiken veel te veel. Op deze manier hebben we aan tien werelddollen niet genoeg. WakaWaka is een van de oplossingen voor zo'n schijnbaar onmogelijk probleem. Voor zonne-energie hoef je geen leidingen te leggen, niet te raffineren of te transporteren. Zonlicht is er in overvloed. Gratis! Mijn doel? Binnen vijftien jaar van de kerosine af. Dat is een reëel, haalbaar doel. En het mes snijdt aan twee kanten: minder vervuiling, maar ook extra besteedbaar inkomen, want niemand hoeft dan nog brandstof te kopen. Maar alles op z'n tijd, eerst ga ik me samen met je vrouw, broer en beste vriend buigen over de Ecolution, want jouw erfgoed en vlaggenschip verdient de best mogelijke plek. Wubbo, bedankt voor je inspiratie, maar ook voor je tomeloze energie en inzet!

Maurits Groen

Maurits Groen (1953) is politicoloog en adviseert over milieu, klimaat en energie. Hij werd al twee keer uitgeroepen tot duurzaamste ondernemer en is medeoprichter van Greenem en DoTheBrightThing. In 2011 startte hij met Camille van Gestel Off-Grid Solutions, dat de effectieve LED lamp WakaWaka produceert. Mgmc.nl



TEKST: Petra Schouten. BEELD: Privé, Hollandse Hoogte

Wilt u Wubbo's brief ook beantwoorden? Mail dan naar redactie@zin.nl ovv 'Beste Wubbo'. Wilt u zijn brief nog eens lezen? Zin.nl/bestewubbo