

Wubbo Ockels; astronaut, natuurkundige, uitvinder, onvermoeibaar idealist, overleed op 18 mei 2014. Niet lang daarvoor schreef hij een open brief aan de wereld: we moeten nú onze planeet redden. In elke Zin leest u een antwoord op die brief.

Aflevering 7: Alfons Wispels, pionier in duurzame energie.



## BESTE WUBBO,

Ondernemen zit me in het bloed. Al jong heb ik bedrijven opgericht, geleid en uiteindelijk ook weer verkocht. Een bewustwordingsproces, dat me rond mijn 30ste deed realiseren dat ik vooral aan het ondernemen was met mijn hoofd en niet zozeer met mijn hart. Het overlijden van mijn vader enkele jaren later zette me wederom aan tot nadenken. Leid ik het leven dat mij gelukkig maakt? Ik kwam tot de conclusie dat er meer moest zijn. Opnieuw verkocht ik mijn bedrijf en ik ben gaan reizen. Ik bezocht steden met meer dan tien miljoen inwoners, maar ook de meest idyllische plekken op aarde. Eén vraag bleef zich opdringen: hoe toekomstbestendig is dit allemaal? Terug in Nederland zag ik dat onze oosterburen niet stil hadden gezeten. Op nog geen vijf kilometer van de grens waren windturbines verschenen. Over duurzame projectontwikkeling was begin jaren 90 weinig bekend. Maar het greep me. Ik wist vrij snel: dit is het. Natuurlijk ging ik niet over één nacht ijs. Ik verdiepte me twee jaar voor ik de Raedthuys Groep oprichtte, een bedrijf dat donkergroene energie levert, uit zon en wind in Nederland. Twintig jaar geleden was er geen ruimte voor andersdenkenden. De eerste jaren heb ik veel scepsis mogen ontmoeten. Geregeld werd mij met pretoogjes gevraagd of ik nog steeds 'iets met windmolentjes' deed. Niet dat ik me uit het veld liet slaan, integendeel. Zoveel mensen die niet weten welke mogelijkheden er liggen, ik zag het als een kans. Gelukkig is er inmiddels veel veranderd. Ons bedrijf is een begrip als het gaat om duurzaam ondernemen. We zijn door erkende milieuorganisaties uitgeroepen tot het groenste energiebedrijf van Nederland. Ook jij ging voor het pure, daarin vonden wij elkaar. Onze eerste ontmoeting, vier jaar geleden, was een bijna kosmische ervaring. Ik was gefascineerd door jouw gedachtewereld, jij door onze manier van werken, het bewaken van ons gedachtegoed en het feit dat we ons niet uit het veld lieten slaan door grote energiemaatschappijen. Je zei: "Ik kan alles bedenken, maar iemand zal mijn plannen moeten uitvoeren." Zo jammer dat we niet meer tijd kregen. We hadden samen veel moois kunnen bereiken. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst staarde ik naar jouw foto's. Het klinkt gek, maar het voelde alsof je terugkeek. Op dat moment inspireerde jij me om de 'groene' boodschap verder en vaker uit te dragen. Wubbo, je blijft voortleven.

Alfons Wispels

**Alfons Wispels** (1960) is duurzaam ondernemer. Onder het motto 'energie van dichtbij is de energie van de toekomst' levert zijn bedrijf Pure Energie de groenste stroom van Nederland en biedt het de mogelijkheid om CO<sub>2</sub>-uitstoot te verminderen.  
[www.pure-energie.nl](http://www.pure-energie.nl)



TEKST: Petra Schouten

Wilt u Wubbo's brief ook beantwoorden? Mail dan naar [redactie@zin.nl](mailto:redactie@zin.nl), o.v.v. 'Beste Wubbo'. Wilt u zijn brief nog eens zien of wilt u eerdere afleveringen van deze rubriek nalezen? Ga naar [Zin.nl/bestewubbo](http://Zin.nl/bestewubbo)