



# TRÈS NICE Hotspots

Ze kijkt uit op de mooiste baai ter wereld en woont op loopafstand van Nice: Corinne Phaf wil nooit meer verhuizen. Als ze ons rondleidt in haar geliefde stad, begrijpen we waarom.

TEKST EN BEELD: PETRA SCHOUTEN





Een potje pétanque in Jardin des Arènes de Cimiez | Bij het Matisse museum. Na Parijs is Nice de stad met de meeste musea van Frankrijk

Gekleurde bootjes dobberen in Quartier du Port



Het 'vierkante hoofd' is de meest bijzondere bieb van Europa | De kunstwerken op de palen veranderen steeds van kleur

De beroemde boulevard Promenade des Anglais

Uitzicht vanaf La Colline du Château



Corinne Phaf (1962) woont sinds 2000 samen met zoon Maxime (14) in Villefranche-sur-Mer, een prachtig kustplaatsje vlakbij Nice. Ze is directeur en eigenaar van het privétaaleninstituut French Classes Monaco en geeft Franse les aan expats.

Ze woont te midden van alles wat ze belangrijk vindt: een azuurblauwe zee die nog warm is in oktober, op loopafstand van haar favoriete stad Nice, op twintig autominuten van haar werk in Monaco en op nog geen halfuur rijden van de Italiaanse grens. Vanuit haar tuin in de heuvels van het rustige Villefranche-sur-Mer kijkt ze op de prachtige baai voor schiereiland Cap Ferrat.

"Ik ga hier nooit meer weg," zegt Corinne. "Het enige, piepkleine nadeel is het geluid van helikopters die in juli en augustus af- en aanvliegen." Dat heeft alles te maken met beroemdheden die hier in de zomer neerstrijken. Onder andere Bratt Pitt, Mick Jagger,

Bono, Elton John en Madonna hebben een vakantieoptrekje aan de Côte d'Azur. De gejaagdheid die Corinne in Nederland ervaart, heeft ze hier niet. Aan de Franse Riviera gaat het er allemaal wat rustiger aan toe. "Genieten mag, daar voelt niemand zich schuldig over. Natuurlijk speelt ook het weer een grote rol. Nice heeft een microklimaat, wat de stad het hele jaar door aantrekkelijk maakt. Fleurig ook, bougainvillea, oleander en andere bloemen groeien en bloeien hier zelfs in de winter."

#### Vierkant hoofd

Na Parijs is Nice de stad met de meeste musea van Frankrijk. "Ik bezoek graag Musée National Marc Chagall en Musée Matisse in het noorden van de stad, in de wijk Cimiez. Vaker kom ik bij MAMAC, het museum voor de moderne kunst. Vanbuiten een groot, lelijk blok beton, maar binnen groots en ruim opgezet. Naast een vaste popart expositie, zijn er

veel wisselende tentoonstellingen. Ik kan daar lang ronddwalen. Vanaf het dak heb je goed zicht op La Tête Carrée. Het 'vierkante hoofd' is de meest bijzondere bibliotheek van Europa. De Opera van Nice is ook een geliefde plek van mij. Vanwege het symfonieorkest en het schitterende pand." De beste plek voor een panoramisch uitzicht over de stad is volgens Corinne vanaf La Colline du Château, ook wel bekend als *Castle Hill*. "Pak de gratis art deco lift op Place Garibaldi of waag de klim naar boven. Vanaf de linkerkant van de rots heb je een ansichtkaartwaardig uitzicht over kleurige terracotta daken en de beroemde boulevard Promenade des Anglais. Op een mooie zomeravond is het hier altijd een gezellige drukte van joggers, skaters, strandgasten en muzikanten. Het is ook de enige plek in de stad waar je zonder problemen kunt fietsen. Rechts kijk je tussen de cactussen naar Port Lympia, de oude haven vol luxeuzen jachten en kleurige vissersbootjes."

## In de oude binnenstad vind je kronkelstraatjes en pastelkleurige gevels

#### Picknickpark

Je hoeft het niet eens te zijn met de conservatieve burgemeester van Nice, maar voor de stad is Christian Estrosi goed bezig, aldus Corinne. "De tram is terug in het stadsbeeld, smoezelige pleintjes zijn schoongeveegd, gevels gereinigd en hele wijken opgeknapt. De grootste aanwinst vind ik Promenade du Paillon, het stadspark met de spiegelfontein achter Place Masséna. De groene strook verbindt het oude stadscentrum met de Promenade des Anglais. Voorheen stond hier een oud busstation, echt een ramp van een gebouw dat zwervers aantrok. Het stonk verschrikkelijk. Nu is Place Masséna het hart van de stad, een fijne plek om te wandelen, ►





Place de Massena



Vieux Nice



## DOEN

■ Het Nice Jazz Festival in juli is een van de belangrijkste evenementen aan de Côte d'Azur. Het programma – vijf dagen, twee podia, zes sets per avond – trekt ruim 30.000 bezoekers.

[Nicejazzfestival.fr](http://Nicejazzfestival.fr)

■ Van half tot eind mei is de Promenade des Anglais het decor van L'Italie à Table, een Italiaans foodfestival.

[Italieatable.fr](http://Italieatable.fr)

■ De optredens tijdens Fête de la musique (21 juni) trekken elk jaar veel muzikliefhebbers naar Nice. Alle muziekstijlen komen aan bod. [Fete-delamusique.culture.fr](http://Fete-delamusique.culture.fr)

■ Het Carnaval van Nice is na Rio de Janeiro het grootste carnaval ter wereld.



De jachthaven gezien vanaf La Colline du Château



Villefranche-sur-Mer



te picknicken of af te koelen op een hete dag. 's Morgens vroeg hangt hier een serene rust, in de weekends is het afgeladen met joggers, verliefde stelletjes en gezinnen met kinderen, die gillend zigzaggen tussen de sproeiers van de fontein."

### Dure schelpjes

Café de Turin, gelegen op een hoek van Place Garibaldi, is een begrip in de regio, tot ver in Italië. Anders dan de naam doet vermoeden, is dit geen bar maar een visrestaurant. Een van de specialiteiten van het huis is *oursin*, ofwel zee-egel. "Ziet er prachtig uit, maar liever bestel ik een plateau met oesters, mosselen, garnalen en allerlei schelpdieretjes," zegt Corinne, die hier gemiddeld eens per maand luncht. Goedkoop is het niet. "Een driegangenmenu kost al gauw veertig tot vijftig euro per persoon exclusief drank. Het gebeurt ook dat ik alleen zes oesters en een glas wijn bestel." Het Quartier du Port was volgens

Corinne een wat ingedutte wijk, maar is sinds twee jaar het nieuwe uitgaanscentrum van de stad. "Wat het zo gezellig maakt, is de internationale sfeer. Bij Chez Pipo, een restaurant achter de grote kerk, serveren ze fantastische *socca*: een kikkererwtspannenkoek die het beste smaakt met zwarte peper en een glas ijskoude rosé. Aan Cours Saleya – het grote marktplein waar vis, bloemen en antiek wordt verkocht – barst het van de restaurants. Het plein is prachtig, maar erg toeristisch. Wil je de markt op zijn kleurrijkst zien, kom dan rond zeven uur 's ochtends, als de eerste stalletjes worden opgezet."

### Geheim pad

"Nice is fantastisch, maar ook buiten de stad is zoveel te zien. Je kunt hier geweldig wandelen. Mijn bezoek neem ik altijd mee naar Sentier du Bord de Mer, een verborgen wandelpad dat onder de weg en langs de rotsen slingert." Neem om hier te komen, vanuit de

haven van Nice, bus 81 of 100 naar Villefranche-sur-Mer. "Als ze niet staken, is het openbaar vervoer in Nice perfect geregeld," lacht Corinne. "Voor een tienrittenkaart betaal je tien euro, daar kun je alle kanten mee op. De wandeling van ongeveer een uur begint in de haven La Darse. Vergeet niet zwem- en picknickspullen mee te nemen. In het weekend huur ik soms met mijn zoon een Vélo Blue, fietsen die op verschillende plekken in de stad en langs de Promenade des Anglais te huur zijn voor maar één euro. Dan toeren we samen langs de kust naar Antibes, een havenstadje waar galeries zijn en goede restaurants."

### Kippenvel

"Ik ben verliefd op Vieux Nice, zoals de oude binnenstad wordt genoemd. De kronkelstraten, de architectuur, pastelkleurige gevels, de keuken, in veel opzichten is Nice een mix van Frankrijk en Italië. Dat 'Nizza' ooit in handen was van de Italianen is goed zichtbaar in

## Op verschillende plekken zijn blauwe fietsen te huur voor één euro

de wijk Cimiez, waar een aantal Romeinse ruïnes staat en een – nog bijna intact – amfitheater. Na Vieux Nice is dit mijn favoriete stadsdeel. Het Nissart, een mengeling van Frans en Italiaans, was een beetje in de vergetelheid geraakt, maar het dialect wordt op steeds meer scholen in de regio weer ingevoerd. Wat ik als taalfreak natuurlijk leuk vind. Maar ook voor mij blijft het lastig om te spreken, wel versta ik het na al die jaren een beetje. Je moet echt een keer naar *Nizza la Bella* luisteren: het 'volkslied van Nice' dat voor aanvang van elke voetbalwedstrijd wordt gezongen door de spelers. Kippenvel krijg ik ervan, zo mooi. Dan weet ik: hier hoor ik thuis." ■

## NAAR NICE

Met easyjet vliegt u voordelig! Vanaf Schiphol en andere grote Europese steden gaan dagelijks vluchten naar Nice Côte d'Azur. [Easyjet.com/nl](http://Easyjet.com/nl)



Waar eet u het beste ijs en de lekkerste salade? Dat, plus een filmje, vindt u op [Zin.nl/nice](http://Zin.nl/nice)