

In één rechte lijn omhoog of met de nodige ups-and-downs. Hoe is uw carrière verlopen?
(Bijna) vijftigers over hun gedwongen of gewilde loopbaanswitch.

Baanbreker



Bert Brink (1964)

Was: regiomanager logistiek

Is nu: manager customer service

vuilverwerkende industrie

carrière index



'Ik heb mijn eigen zaak opgericht, klinkt veel interessanter dan dat je tot nu toe 500 brieven verstuurde'

"Dat mijn buurman werkt bij het bedrijf waar ik onlangs solliciteerde, was bekend, ik wist alleen niet in welke functie. Ik stuurde hem een e-mail met de volgende tekst: *Ik ben 48. Het zal warempel niet meevallen, dus als je m'n naam wilt noemen, graag.* Hij antwoordde dat hij zou zeggen dat ik zijn buurman ben. En nu zijn we dus ook collega's. Na twintig jaar op dezelfde werkplek was ik klaar voor een nieuwe uitdaging. De beslissing om ontslagen te gaan worden, nam ik zelf. Ik kreeg een mooie som geld mee en dacht: ik kan overal aan de slag. Een jaar eerder was dat waarschijnlijk het geval geweest, maar ik werd ingehaald door de crisis. Ondanks dat ik bijna twee jaar thuis zat, heb ik nooit spijt gehad. Zeker niet als ik hoor in wat voor omstandigheden mijn ex-collega's terecht kwamen: afgewaardeerde atv-schema's en beperking in doorgroeimogelijkheden. En velen moesten opnieuw solliciteren op hun eigen functie, voor minder salaris. Ik mag in de ogen van sommige HRM'ers niet jong meer zijn, dynamisch ben ik zeker. Toch steeds die afwijzingen: 'Dank voor uw cv, maar we hebben betere kandidaten gevonden.' Staat

zo'n advertentie na drie maanden nog in de krant, dan weet ik genoeg. De afgelopen jaren solliciteerde ik ruim 150 keer. Twintig keer mocht ik op gesprek. Oppompen met adrenaline is voor mij appeltje-eitje. Dat lukte zelfs toen ik in twee maanden tijd voor één functie zeven keer moest opdraven; gesprekken met Jan en alleman, twee assessments en dan horen dat mijn collega's-to-be vinden dat ik te weinig energie uitstraal. Natuurlijk zat ik soms in een dip, maar nooit langer dan een paar dagen. Wil je aan de bak, dan is positief zijn een vereiste. Op zoek naar de baan die bij je past? Dikke doe, je moet aan het werk! Van daaruit kun je altijd verder kijken. Netwerken, sessies bij een arbeidsconsulent, sollicitatietrainingen via het UWV. Na een tip richtte ik zelfs mijn eigen toko op, met als achterliggende gedachte dat ik bij de bedrijven waar ik werd uitgenodigd altijd nog aan de slag kon als zzp'er. Het heeft me in zoverre geholpen dat ik iets extra's had om over te praten. Want het klinkt veel interessanter als je zegt: 'Ik heb mijn eigen zaak opgericht,' dan wanneer je vertelt dat je tot nu toe 500 brieven verstuurde."